

Om bij Ensō te komen wonen, volgen we deze stappen:



1. Telefonisch contact



Bij het eerste telefonische contact wordt gekeken of jouw wensen passen bij onze begeleiding. Dit gesprek is met jou en met het aanspreekpunt van de aanmelding. Dit is zorgcoördinator Kathalijne en zij is de hele weg betrokken. Bij vragen kun je dus altijd bij haar terecht.

2. Zorgcoördinator



leest dossier

Kathalijne vraagt informatie op bij jou, je mentor of begeleider, of bij je ouders. Dit noemen we dossier. Met deze informatie weten wij beter wie je bent voordat we een kennismaking plannen.

3. Persoonlijke kennismaking



Wij zien en spreken elkaar op de best passende locatie om elkaar beter te leren kennen. Jij neemt mensen mee die jou het beste kennen. Vanuit Ensō is Kathalijne er weer bij en ook een begeleider van de locatie. Je krijgt een rondleiding en kan misschien al een studio bekijken!

4. Kijken of plek vrij is en anders



op wachtlijst

Er is niet altijd gelijk plek om te komen wonen dus soms moet je even wachten.

5. Plek vrij? = tweede gesprek



Bij dit gesprek ben jij aanwezig met de mensen die jou het beste kennen. Vanuit Ensō is Kathalijne erbij en doen we ons best om ook jouw persoonlijk begeleider erbij te laten zijn. Als jij blij bent met de studio en wij hebben alle informatie die we nodig hebben, maken we afspraken voor de toekomst.

6. Verhuisdag



Vandaag is het zover! Welkom bij Ensō! Je krijgt een mapje met de belangrijkste papieren en je tekent jouw zorgovereenkomst. Vanaf vandaag krijg je elke dag begeleiding!

7. Zorgplan bespreken om



dromen waar te maken

Na het laatste gesprek hebben Kathalijne en onze gedragswetenschapper een zorgplan met jouw doelen voor de komende 6 weken gemaakt. Samen met jouw persoonlijk begeleider neem je deze doelen door zodat jullie hier de komende tijd aan kunnen werken!

8. Zes weekse overleg



Hoe is het gegaan tot nu toe met de begeleiding en met de doelen in het zorgplan?
Wie zit erbij -> jij en als je die hebt, je mentor. Ook Kathalijne en je persoonlijk begeleider zijn erbij.

Bij elke stap mogen jij of wij zeggen dat we niet bij elkaar passen. Na het tweede gesprek beslissen we dan samen of we verder gaan. Jij bent de baas over jouw eigen leven!